



Na de Bevrijding van Oldemarkt op 14 april 1945 zijn in allerlei deze houten herinneringsbordjes gemaakt. Geen twee dezelfde qua afbeelding en kleuren!

Links:

Bordje in bezit van de HVIJ.

Gift van Gerrit Visser uit Vorden.

Het bordje komt van zijn oom bakker Karel Visser uit Oldemarkt; misschien ook de maker ervan?

Rechts:

Bordje in bezit van Ton Rueck, Wassenaar.

Zijn vader Piet Rueck was opzichter bij de bouw van de Kunstbunker in Paasloo.

Foto:

Otto Das, Den Haag.

Vragen:

Zijn er nog meer van dit soort bordjes?

Of zijn er nog andere soortgelijke stoffelijke herinneringen aan de Bevrijding?

